



H. Mis in de kapel (foto Martien Coppens op de *Seminarie Kalender 1953*; archief Anton van der Made).

# Ypelaar 1950-1969

## Nieuwsbrief 6

februari 2016

Beste oud-Ypelarianen en geïnteresseerden,

Er komt niet één boek over de Ypelaar in de jaren 1950-1969, er komen er twee. Van Gerard op het Veld (Ypelaar 1958-1965) kregen we het manuscript ter inzage dat hij heeft gemaakt over zijn leven op Ypelaar (onder gefingeerde namen, maar iedereen is herkenbaar), onder de titel *Beukenlaan 1*. De omvang in druk op het normale boekformaat schatten we op ongeveer 500 bladzijden. Het is een boek met persoonlijke herinneringen, en dus heel anders dan het boek wij proberen te realiseren met ons (strikt historisch) project. Maar ook wij gaan ondertussen al ruim over de 500 bladzijden. Met daarenboven nog het in 2011 uitgegeven boek *Walter* krijgen de komende generaties een goed inzicht in het leven op het klein-seminarie Ypelaar.

Wat die komende generaties betreft, wij horen wel eens in de reacties van oud-leerlingen dat hun kinderen en klein-kinderen vragen stellen over het leven op de Ypelaar. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ons project niet alleen, voor de buitenwereld, droge geschiedschrijving is over een instituut dat ooit bestond en nooit meer zal terugkeren, en verder dat het voor ons, oud-leerlingen, natuurlijk een stukje jeugdsentiment is en een forum om herinneringen op te halen, om het instituut te evalueren, en om oude vrienden weer eens te ontmoeten, maar tenslotte dat het ook een belangrijke functie heeft voor onze familieleden, echtgenotes, kinderen, kleinkinderen, die heel benieuwd zijn naar dat eigenaardige achterhaalde instituut uit vroeger tijden (het Rijke Roomsche Leven) waar echtgenoot, vader of opa zijn vorming (of misvorming) heeft gehad, en hoe het leven op dat internaat was. Ik denk dat voor onze kinderen en kleinkinderen een volledig

onbekende wereld opengaat als ze het boek straks gaan lezen, en dat ze van de ene verbazing in de andere vallen.

Sinds de vorige Nieuwsbrief is er weer heel wat gebeurd. We kregen een stevige inzending van Ad(ri) Voesenek (1960-1968). Tot nu toe hebben we in ons project nog niet veel over de laatste periode van de Ypelaar, de tweede helft van de jaren '60. Ook daar moeten we aandacht aan besteden, want er veranderde in die jaren heel veel. Niet alleen de Beatles, de gitaren en de lange haren drongen de hermetisch geachte muren van de Ypelaar binnen, maar er was ook een voortschrijdende democratisering, die zelfs de Mina niet heeft kunnen stuiten. Heel het systeem stortte in.

Er zijn natuurlijk weinig leraren meer uit de periode 1950-1969. Aart van Bel, lekeleraar biologie in de laatste jaren, stuurde ons zijn herinneringen. Als docent heeft hij uiteraard een andere kijk. Maar het verschil zit vooral in de periode, want ook daar zien we de democratisering van de eindjaren 1960 doorbreken: het Roomsche leven was toen echt al aan het voorbijgaan. Maar de Mina bleef streng....

Huub Schumacher (1957-1964) stuurde ook enkele pagina's herinneringen en foto's. Huub schrijft graag, en zijn bijdrage mag er dan ook zijn.

Verder kregen we bezoek van Marius van Dongen en Paul van Poppel, twee vrienden sinds hun Ypelaar-tijd, en van Gerard op het Veld. We kregen weer een schat aan foto's, kranteknipsels, enkele exemplaren de *De Keten*, een hele cd-rom vol met foto's, en warempel een exemplaar van de *Seminarie Kalender 1961*, waarvan zelfs wij het bestaan niet wisten.

Met de post kregen we daarna van Vincent Schoenmakers de *Seminarie Kalender* van 1949, die nog volop het Rijke Roomsche Leven ademt.

Ook kregen we reacties van Jacques Oomen (1958-1964), uit Engeland van Franklin Schütz (1954-1962), van Albert van Assche (1952) en van Cor Segeren (1961-1967).

Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief om een foto te identificeren had succes. We weten nu dank zij Gerard op het Veld en Albert van Assche in welke omstandigheden de foto is gemaakt, en wie er op staat.



Hierbij dus weer een foto. Wie is deze (ons althans) onbekende seminarist?

In het verlengde hiervan willen we alle oud-leerlingen vragen om de foto's in het toekomstige boek nog eens goed te bekijken. We hebben nog veel klassfoto's, foto's van groepen, waar nog geen of weinig namen bij staan. Wel graag duidelijk aangeven welke foto het betreft (de opmaak en de paginanummering wijzigen nog wel eens).

Wil je de voortgang van het project volgen? Kijk dan op: [www.seminarie-ypelaar.nl](http://www.seminarie-ypelaar.nl), en lees alvast het boek voor zover het klaar is, onder het tabblad 'het boek'.

Graag feedback! Graag foto's, maar dan liefst digitaal, en in een redelijke resolutie (300 dpi of hoger, jpeg is goed).

Langskomen voor een afspraak kan ook, maar let wel, wij wonen in Maastricht.

Ken je nog andere oud-leerlingen? Vertel ze over ons project, en stuur ons vooral mail-adressen door! We moeten zoveel mogelijk contact-adressen hebben via de e-mail...!

De initiatiefnemers,

**Régis de la Haye** (Ypelaar 1957-1964)

**Ad Oomen** (Ypelaar 1950-1956)