

Bewonder de mooie luchtfoto (origineel 90 x 150 cm) die Jos Brok, student aan de Sociale Academie in de jaren 1970-1975, op de Ypelaar uit een vuilnisbak redde.

Ypelaar 1950-1969

Nieuwsbrief 5

december 2015

Beste oud-Ypelarianen en geïnteresseerden,

Reacties kregen wij sinds de laatste Nieuwsbrief (in alfabetische volgorde) van Gyan Akveld, Aart van Bel (lekeleraar), Wim de Blok, Jan Brouwers, Han de Bruijn, Marius van Dongen, Jan van Eijck, Frans d'Haens, Ton Hilde, Jan Hoevenaars, Riet, de weduwe van Harry Knibbeler, Jan Koenraad, Ad Krijnen, Ad Leys, Anton van der Made, Ton Mouwen, Wim Näring, Ad Oomen (bis), Lex Plompen, Paul van Poppel, Kees de Rooy, Peter Schelleman, Franklin Schütz (uit Engeland), Joep Sweens, Jan Talboom, Anneke Veraart (van de eerste lichter meisjes!), Gerard op het Veld, Hans Verdiesen, Herman van Wietmarschen.

Jan Talboom stuurde ons een dertigtal foto's, maar ook het laatste nummer van De Keten, met een bijdrage van J. Ysebaert ("Heintje") over de geschiedenis van de Ypelaar sinds 1952, waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt.

Ik sta iedere keer weer verbaasd, nee, versteld, van de veelvoud en de diversiteit aan herinneringen die oud-leerlingen nog van hun Ypelaar-tijd hebben. Dingen die ik zelf allang vergeten ben, weten sommigen nog heel nauwkeurig te vertellen. Bovendien zijn de herinneringen zeer gevarieerd: de een weet dit, de ander weet dat.

Leden van de Heemkundekring Nieuw-Ginneken/Bavel/Heusdenhout/Ulvenhout hebben aangegeven dat deze vereniging best een financiële bijdrage wil geven aan het toekomstige boek. Dit is goed nieuws, want we moeten straks ook gaan denken aan de financiering.

Waar wij nog hard aan moeten werken, dat zijn namen. We hebben veel foto's van verkennerij, klasfoto's en dergelijke, maar we zouden er ook graag de namen bij vermelden. We zullen daarom in de komende maanden af en toe een foto rondsturen,

met het verzoek er namen bij te vermelden: "van links naar rechts..." En als je maar een paar namen weet, niet erg, de een weet dit, de ander dat.

Bijvoorbeeld deze foto (kampgroep 1959 in Oekel, uit het album van Peter Vonken):



Verrassingen zijn er ook te melden. Anton van der Made had in zijn archief nog een *Seminarie-kalender* van 1953. Zelfs bij ons, Ad en Régis, de beide initiatiefnemers van het project die samen toch het langste stuk van de periode 1950-1969 van de Ypelaar hebben meegemaakt, was niet bekend dat de Ypelaar ooit een eigen jaarkalender had uitgegeven. Het is een schitterend document, vooral vanwege de mooie zwart-wit foto's van Martien Coppens.

Wat wij ook niet wisten, dat was dat het boek *Ypelaar oud en nieuw* in twee versies bestond, één van 148 pagina's zonder en één van 168 pagina's mét leerlingenlijst.

Wil je de voortgang van het project volgen? Kijk dan op: www.seminarie-ypelaar.nl, en lees alvast het boek voor zover het klaar is, onder het tabblad 'het boek'.

Graag feedback! Graag foto's, maar dan liefst digitaal, en in een redelijke resolutie (300 dpi of hoger).

Langskomen voor een afspraak kan ook, maar let wel, wij wonen in Maastricht. We hebben binnenkort een afspraak met Marius van Dongen en Paul van Poppel, en met Gerard op het Veld.

Ken je nog andere oud-leerlingen? Vertel ze over ons project, en stuur ons vooral mail-adressen door!

De initiatiefnemers,

Régis de la Haye (Ypelaar 1957-1964)
Ad Oomen (Ypelaar 1950-1956)