



Ypelaar 1950-1969

Nieuwsbrief 4

november 2015

Beste oud-Ypelarianen en geïnteresseerden,

Dank zij de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben we nu zowel de tekst als de melodie van *Vivat vivat fortunatus*. Ze werden ons aangeleverd door Ton Mouwen. We kunnen het straks op de Ypelaar gaan zingen.... De tekst blijkt geschreven te zijn door De Lepper. Ton Mouwen (Ypelaar 1953-1959) bezorgde ons ook nog ruim dertig foto's en enkele verhalen. Met name de Mina blijkt nog altijd een onuitputtelijke bron van (bijna altijd negatieve) herinneringen te zijn.

En dank zij de oproep in de vorige Nieuwsbrief weten we ook wie de lekeleraar wiskunde is, van wie we wel een foto hadden maar geen naam, namelijk ir. Verheggen.

Ad Voesenek (Ypelaar 1960-1969) reageerde eveneens. Hij woont niet ver van de Ypelaar. Ad Leys (Ypelaar 1964-1970) is nu met pensioen en mag ook iets schrijven. Lex Plompen (Ypelaar 1957-1963) stuurde herinneringen, en zijn persoonlijk verhaal. Peter Vonken (1957-1965) stuurde enkele tientallen foto's van toneel, sport en verkennerij. Ben Verschuren (Ypelaar 1957-1964) kwam ons opzoeken in Maastricht. En Frans d'Haens (Ypelaar 1955-1961) stuurde meerdere bijdragen in.

Jacques Hendriks, zelfs oud-leerling van de Ypelaar (1971-1978), in de "nadagen" (hij heeft het gebouw dus nauwelijks gekend), is journalist bij BN De Stem. Hij had ons aangeboden een artikel over ons project in zijn krant te schrijven. Wij zijn daarom op woensdag 14 oktober op de Ypelaar geweest, en op dinsdag 10 november verscheen het artikel over een volle pagina in BN De Stem. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief de pdf van het artikel.

Dit artikel in de krant heeft natuurlijk heel wat reacties opgeleverd. Jos Brok, die in de jaren 1970-1975 op de Sociale Academie zat, dus in de gebouwen van de Ypelaar, heeft daar nog veel spullen gezien en gebruikt uit de tijd van het klein-seminarie. Uit de vuilnisbak redde hij een grote luchtfoto (90 x 150 cm) van het seminarie. De laatste leerlingen van de Ypelaar hebben nog kort in het gebouw samengewoond met de Sociale Academie. Ook Anna Veraart reageerde. Zij was een van de eerste meisjes die in 1969 als externen de heilige grond van het klein-seminarie betraden. Tot grote interesse overigens van de jongens. Hans Verdiesen zat op de Ypelaar van 1968 tot 1975. Hij schreef ook enkele herinneringen op. Met Marius van Dongen (Ypelaar 1956-1962) maken we binnenkort een afspraak: hij woont op een steenworp van Maastricht. Jan Talboom (Ypelaar 1955-1959) gaat kijken wat hij voor het project kan doen. Herman van Wietmarschen (Ypelaar 1967-1973) komt ook uit de latere periode, maar zijn goede herinneringen zijn nog levendig. Paul van Poppel (Ypelaar 1956-1962) kwam ons via Marius van Dongen op het spoor. Afspraak volgt.

We zijn gaan praten met uitgeverij Datawyse in Maastricht. Het is een uitgeverij waar ik al vaker mee gewerkt heb. Ze zijn heel soepel, kunnen boeken in alle oplages maken, en de auteur of redacteur kan, als hij dat wil, zelf de tekst, de illustraties en de vormgeving verzorgen. Goedkoper zal niet kunnen.

Wil je de voortgang van het project volgen? Kijk dan op: www.seminarie-ypelaar.nl, en lees alvast het boek voor zover het klaar is, onder het tabblad 'het boek'.

Graag feedback! Graag foto's, maar dan liefst digitaal, en in een redelijke resolutie (300 dpi of hoger).

Langskomen voor een afspraak kan ook, maar let wel, wij wonen in Maastricht.

Ken je nog andere oud-leerlingen? Vertel ze over ons project, en stuur ons vooral mail-adressen door!

De initiatiefnemers,

Régis de la Haye (Ypelaar 1957-1964)

Ad Oomen (Ypelaar 1950-1956)