



Ypelaar 1950-1969

Nieuwsbrief 3

oktober 2015

Beste oud-Ypelarianen en geïnteresseerden,

Han de Bruijn bezorgde ons enkele tientallen scans van kleurendia's uit de beginjaren 1960. De dia's zijn gedigitaliseerd van originelen die reeds in staat van ontbinding verkeerden. Maar dit neemt niet weg dat het prachtige tijdsdocumenten zijn.

Frans d'Haens heeft nog alle jaargangen van *De Keten* uit de tijd dat hij op Ypelaar zat (1955 t/m 1961).

Als er iemand gehuldigd moest worden, werd hij toegezongen met de driestemmige canon "Vivat vivat fortunatus". Heeft iemand van jullie nog de tekst en/of partituur?



En wie van jullie weet nog wie deze lekeleraar wiskunde was, in 1957-1958? Hij was al gepensioneerd (was leraar geweest in Batavia), erg autoritair, dulde geen tegenspraak enz., anders werd je de klas uit gestuurd. En dan moest je naar de Mina...!

Wil je de voortgang van het project volgen? Kijk dan op: www.seminarie-ypelaar.nl, en lees alvast het boek voor zover het klaar is, onder het tabblad 'het boek'.

Graag feedback! Graag foto's, maar dan liefst digitaal, en in een redelijke resolutie (300 dpi of hoger).

Langskomen voor een afspraak kan ook, maar let wel, wij wonen in Maastricht.

Ken je nog andere oud-leerlingen? Vertel ze over ons project, en stuur ons vooral mail-adressen door!

De initiatiefnemers,

Régis de la Haye (Ypelaar 1957-1964)

Ad Oomen (Ypelaar 1950-1956)