



Ypelaar 1950-1969

Nieuwsbrief 2

28 juni 2015

Beste oud-Ypelarianen en geïnteresseerden,

Zo'n twee jaar geleden hebben wij het initiatief genomen om, als laatste oud-leerlingen, de geschiedenis van het klein-seminarie Ypelaar over de periode 1950-1969 vast te leggen. Voordat het te laat is. We hebben toen voor dit project een website geopend: www.seminarie-ypelaar.nl, die al ontdekt is door menige oud-Ypelariaan, en al heel wat reacties heeft opgeleverd. Het project vordert gestaag, en er ontstaat geleidelijk een boek dat op de website in wording te lezen, te downloaden of te bewerken is.

Sinds de vorige Nieuwsbrief zijn er nieuwe contacten gelegd. Dank zij de sociale media internet en e-mail is het nu gemakkelijk om contacten te onderhouden met oud-Ypelarianen, die zijn uitgezworven over binnen- en buitenland.

Jan van Eijck uit Goirle, Wim Näring uit Assen, Toon Lambregts uit Achthuizen (Goeree-Overflakkee), Mirjam Dierckxsens, Willem Razenberg, Ton Mouwen uit Zeist en Ad Voesenek leverden teksten aan.

Teksten en foto's kregen we van Ad van Kalmthout, van Cor Luijsterburg, van Hans Vermaat (net als Dellepoort geboortig van Stampersgat maar nu woonachtig in Groningen), van Peter Schelleman uit Roswinkel (Drenthe), van Jan Koenraad, van Willem Razenberg.

René Verdaasdonk, uit Tilburg, heeft nog al zijn studieboeken. Cor Luijsterburg heeft van zijn Ypelaar-jaren 1961-1968 alle exemplaren van *De Keten*. Ook Ruud van Eijkeren (1961-1969) heeft volledige jaargangen van *De Keten*.

Gerard op het Veld, woonachtig in Nijmegen, heeft ons niet alleen teksten en foto's gestuurd, maar hij is ook zelf bezig met een boek over zijn jeugdijaren op de Ypelaar, overigens meer in romanvorm. Daar horen we nog van.

Jacques Hendriks, leerling van de Mathenesselaan van 1971 tot 1978, is weliswaar geen echte pur-sang oud-Ypelariaan (want hij heeft het internaat niet meer meegemaakt), maar nog wel een aantal docenten, die op hem een diepe indruk hebben gemaakt. Hij werkt als journalist bij BN De Stem, en is bereid aan ons project aandacht te besteden in de krant.

Wij hadden mgr. Jan Liesen, bisschop van Breda, uitgenodigd om het gebouw van de Ypelaar te bezoeken, maar de afspraak kon op het laatste moment niet doorgaan. Er wordt dus een nieuwe afspraak gemaakt. Mgr. Liesen, hoewel afkomstig uit Oosterhout, is nog nooit de Ypelaar binnen geweest. Wij vinden natuurlijk dat hij dit historisch topmonument van het bisdom gezien moet hebben.

Wil je de voortgang van het project volgen? Kijk dan op: www.seminarie-ypelaar.nl,
tabblad 'het boek'.

Graag feedback! Graag foto's, maar dan liefst digitaal, en in een redelijke resolutie (300
dpi of hoger).

Langskomen voor een afspraak kan ook, maar let wel, wij wonen in Maastricht.

Ken je nog andere oud-leerlingen? Vertel ze over ons project, en stuur ons vooral mail-
adressen door!

De initiatiefnemers,

Régis de la Haye (Ypelaar 1957-1964)

Ad Oomen (Ypelaar 1950-1956)