



Ypelaar 1950-1969

Nieuwsbrief 1

Beste oud-Ypelarianen en geïnteresseerden,

Zo'n anderhalf jaar geleden hebben wij het initiatief genomen om, als laatste oud-leerlingen, de geschiedenis van het klein-seminarie Ypelaar over de periode 1950-1969 vast te leggen. Voordat het te laat is.

De oud-leerlingen van de Ypelaar zijn nu zestigers, zeventigers en tachtigers, dus op een leeftijd dat ze objectief kunnen terugkijken op hun jaren op de Ypelaar, en ook de spirituele vorming en de wetenschappelijke opleiding die ze er kregen, kunnen evalueren. Maar het zijn ook gevorderde leeftijden die tot initiatieven manen.

Het wordt daarom tijd de geschiedenis van het Klein-Seminarie Ypelaar vast te leggen, nu de generaties van de jaren 1950 en 1960 er nog zijn. Er verschijnen de laatste jaren gelukkig meer van dergelijke gedenkboeken over deze elitescholen uit het Rijke Roomse Leven. Maar de Ypelaar ontbreekt nog. In 1950 verscheen het boek *Ypelaar oud en nieuw*, dat de geschiedenis van het seminarie behandelt tot 1950. Wij willen nu met ons project de geschiedenis van 1950 tot 1969 vastleggen.

Een geschiedschrijvingproject kan worden opgezet vanuit de archieven, – en dat zal ook moeten gebeuren –, maar een archiefbenadering betekent nu eenmaal dat alleen de formele kant aan bod komt. En dat weet de tweede initiatiefnemer (als archivaris) natuurlijk als de beste. Wij willen de geschiedenis ook laten schrijven, letterlijk, door de oud-leerlingen zelf: hoe zij hun jaren op de Ypelaar hebben beleefd, en wat de Ypelaar voor hen betekend heeft. Tevens proberen wij inzicht te krijgen in de latere carrière van oud-leerlingen: wat hebben zij na de Ypelaar gedaan? En wat heeft de Ypelaar voor hen betekend?

Ondertussen hebben we al persoonlijke getuigenissen overgenomen van de website www.schoolbank.nl.

We hebben in 2013 voor dit project een website geopend: www.seminarie-ypelaar.nl, die al ontdekt is door menige oud-Ypelariaan, en al heel wat reacties heeft opgeleverd.

De bedoeling van ons project is op termijn te komen tot de publicatie van een boek dat op een zo objectief mogelijke en zo volledig mogelijke wijze de geschiedenis van het klein-seminarie Ypelaar vastlegt.

Maar wij pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, en vragen aan alle oud-leerlingen mee te werken aan de redactie van het boek. Daarom publiceren wij het gedenkboek over de Ypelaar alvast in pdf-versie op de website, althans in zoverre het *in statu nascendi* is. Kijk op: www.seminarie-ypelaar.nl, tabblad 'het boek'. Wil je iets corrigeren, toevoegen of zelf schrijven, aarzel niet, mail het ons. Heb je fotomateriaal? Graag! Liefst digitaal, en liefst in een redelijke resolutie. Langskomen voor een afspraak kan ook, maar let wel, wij wonen in Maastricht.

De initiatiefnemers,

Ad Oomen (Ypelaar 1950-1956)

Régis de la Haye (Ypelaar 1957-1964)